

**T**er **G**edachtenis

aan de

**H**e **G**ommunie

van mijne dierbare **N**icht en **N**eef

**J**ohannes en **L**eonardus **V**erhoeff

**Z**oetermeer, 21 **A**pril 1901.

Dierbare Nicht en Neef!

Hoogfeest is't nu bij zooveelen  
In Uw landlijk Doeternmeer:  
Jesus kwam zich toebedeelen  
Met Zijn Lichaam, eindloos teer!

Hoogfeest ook in d'ere woning,  
Want wij zijn hier bij elkaar,  
Omdat Jesus, de Opperkoning  
Daalde in dit gelukkig Paar.

Jesus kwam U toch genadig  
Spijren met Zijn Vleesch en Bloed,  
Onbegrijpelijk, wonderdadig,  
Zooals men 't gelooven moet!

Daarom wenschen allerwegen  
Zijn vandaag Uw deel geweest,  
Daarom vragen wij Gods regen  
Op dit dubbel schoone Feest!

O, Johanna, menigmaalen  
Schenke U God dit Hemelsch Brood,  
Als Hij bij U neer komt dalen  
Als Zijn reine Dischgenoot!

Ook U, Lenard, vele keeren  
Schenke U nog de algoede God,  
Gast te zijn aan 't Maal des Heeren.  
Tot een richtsnoer van Uw lot.

Sticht elkaar in 't grootsche Wonder,  
't Heerlykste uit de Roomsche leer,  
Sticht de menschen, dan bijzonder  
Strekt Gij toch Uw Huis tot eer!

Aan Uwe Ouders, die met zorgen  
Steeds U hebben opgeleid,  
Wien door U op dezen morgen  
't Paarlensnoer werd uitgebreid.

Paarlen sierden reeds Hun jaren:  
Nu is 't kostbaar pronkstuk af,  
Moogt Gij zelf den glans bewaren  
Van den schat, dien God Hun gaf.

Wogen we allen God steeds minnen,  
Wandlen op het pad der deugd,  
Eenmaal treden wij dan binnen  
In het Rijk der Eeuwge Treugd.  
Uw gelukwenshende neef  
Dorus Vos.

Aan Errie en Margret

29 September 1999

van Corry Vis